

**ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΡΙΣΒΑΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.07.2016**

Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα είναι ημέρα μνήμης και τιμής. Ημέρα μνήμης για την προδοσία και την καταστροφή του 1974, ημέρα μνήμης αλλά και τιμής για τους νεκρούς μας.

Σήμερα, στρέφουμε τη σκέψη μας στο δράμα που έζησε τότε ο λαός μας με την καταπάτηση των ιερών και των οσίων μας, τον βίαιο ξεριζωμό του ενός τρίτου πληθυσμού μας, τις χιλιάδες των νεκρών και αγνοουμένων μας και φυσικά τους εγκλωβισμένους μας που υπομένουν την τουρκική κατοχή και τις συνέπειες της παραμένοντας ακρίτες στην πατρώα τους γη. Φέρνουμε στη μνήμη μας με θλίψη τις σκηνές της τραγωδίας, που ζήσαμε εκείνες τις τραγικές μέρες του 1974.

Έχουν περάσει από τότε 42 χρόνια από το έγκλημα της Τουρκίας η οποία, προφασιζόμενη την παραφροσύνη του πραξικοπήματος, βύθισε στο πένθος την Κύπρο και μετέτρεψε από τη μία μέρα στην άλλη σε πρόσφυγες χιλιάδες συμπατριώτες μας.

Παρά τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, η διεθνής νομιμότητα εξακολουθεί να παραβιάζεται στη χώρα μας. Η Κύπρος βιώνει τις συνέπειες της παράνομης στρατιωτικής κατοχής, τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού, τον παράνομο εποικισμό και τη συνεχιζόμενη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που βίωσε, η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε την αντοχή της χάρις στη θέληση και το δυναμισμό του λαού της, χάρις στο ισχυρό δέσιμο μας με τη γενέθλια μας γη, την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Εμείς οι Έλληνες της Κύπρου είμαστε περήφανοι και αποφασισμένοι να αντέξουμε όσο χρειαστεί μέχρις ότου τερματιστεί η κατοχή και ο εποικισμός και ξαναφυσήξει απ' άκρου εις άκρον της γης μας ο αέρας της ελευθερίας. Βρισκόμαστε, ζούμε και αναπνέουμε στα εδάφη που αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, εδώ και τρεισήμισι και πλέον χιλιάδες χρόνια, αφότου εγκαταστάθηκαν στο νησί μας οι πρώτοι Αχαιοί.

Έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε ένα εφιάλη, τον μεγαλύτερο της ιστορίας μας. Τον κίνδυνο της τουρκοποίησης για πάντα του βόρειου μέρους της πατρίδας μας. Αυτό τον κίνδυνο αγωνιζόμαστε να εξαλείψουμε με την επίτευξη μιας λύσης η οποία να ανταποκρίνεται στην ανάγκη της διασφάλισης της επιβίωσης του ελληνισμού στα ιερά μας χώματα.

Σίγουρα αυτή η λύση θα είναι προϊόν συμβιβασμού μέσα από τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις οι οποίες ελπίζουμε αυτή τη φορά να αποδώσουν. Αλλά συμβιβασμού που να προνοεί απαραίτητως ότι η λύση θα πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και το κοινοτικό δίκαιο. Και ακόμη ότι θα πρέπει να υπάρχει μία και μόνη κυριαρχία, μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μια και μόνη ιθαγένεια.

Η λύση θα πρέπει να ακυρώνει τα κατοχικά δεδομένα, να ανατρέψει τη διαίρεση και να επιτρέψει στους Κυπρίους πολίτες, να συμβιώσουν σε μια κοινή ευημερούσα πατρίδα, υπό καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας. Λύση που να δημιουργεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος μέσα από τη διαφύλαξη της λειτουργικότητας, της βιωσιμότητας και σταθερότητας. Και πάνω απ' όλα η λύση θα πρέπει να διασφαλίζει την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων. Η κατοχή θα πρέπει δίχως άλλο να τερματιστεί.

Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι της λύσης που επιδιώκουμε και η μόνη επιλογή που έχουμε είναι αυτή τη λύση να την επιδιώξουμε και να την επιτύχουμε μέσω της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Αλλά δεν αρκεί μόνο η δική μας καλή βούληση και θέληση. Αναμένουμε από την κατοχική δύναμη, την Τουρκία, να αποδείξει έμπρακτα και τη δική της καλή βούληση για επίλυση του Κυπριακού. Δεν αρκούν τα ευχολόγια και οι δηλώσεις καλής υποτίθεται πίστης για επιτυχία των διαπραγματεύσεων. Εξαρτάται και από εμάς να αποδώσουν οι διαπραγματεύσεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, πολύ περισσότερο όμως εξαρτάται από την Τουρκία που στρατεύματα της εξακολουθούν να κατέχουν και να ελέγχουν παράνομα το 37,8 τοις εκατό του εδάφους της πατρίδας μας. Και όχι μόνο αυτό, με τη στρατιωτική της παρουσία και την οικονομική στήριξη που παρέχει στο ψευδοκράτος, η Τουρκία ασκεί καθημερινή εποπτεία σε ό,τι συμβαίνει στα κατεχόμενα μας εδάφη και ποδηγετεί τη θέληση και τις επιθυμίες των Τουρκοκυπρίων.

Θα πρέπει λοιπόν η Τουρκία να πάρει τις αποφάσεις της. Δυστυχώς αυτό που την χαρακτηρίζει περισσότερο σήμερα είναι η αλαζονεία της ηγεσίας της και ο στόχος της να εξυπηρετήσει τα ακραία συμφέροντα της στην ευρύτερη περιοχή, παραγνωρίζοντας τα δίκαια των λαών όπως εκφράζονται και τεκμηριώνονται μέσα από τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών.

Θέλουμε όμως να κατανοήσουν και οι Τουρκοκύπριοι στο σύνολο τους πως μια λύση με βάση τις αρχές που προανέφερα είναι και προς το δικό τους συμφέρον, αφού θα μπορέσουν να απαλλαγούν και εκείνοι από τα δεκανίκια της Τουρκίας και να αναδείξουν την δική τους ταυτότητα και τις δικές τους δυνατότητες.

Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι μπαίνοντας μαζί μας δυναμικά στη νέα εποχή που οραματιζόμαστε, θα προσφέρουμε στις επόμενες γενιές τις καλύτερες υπηρεσίες για μια κοινή πατρίδα ευημερούσα και όχι αιμορραγούσα, μια πατρίδα ελεύθερη από τα μίσση και τα πάθη των προηγούμενων δεκαετιών, μια πατρίδα που να υπόσχεται περισσότερα για όλα τα παιδιά της, σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και δημοκρατίας.

Έχουμε τώρα μπροστά μας την ευκαιρία να κλείσουμε πληγές δεκαετιών. Μέσα και από την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στοχεύουμε μέσα από την εφαρμογή του κεκτημένου, να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύσουμε την ενότητα της χώρας μας, να προστατεύσουμε την ελεύθερη διακίνηση, την ελεύθερη εγκατάσταση, την ελεύθερη απόκτηση περιουσίας, αλλά και δουλειάς σε όλη την επικράτεια της Κύπρου.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Κύπρος μπορεί να αγκαλιάσει με θέρμη όλους τους πολίτες της και να τους προσφέρει ελπίδα και καλύτερη προοπτική για το μέλλον. Φθάνει, να

ανταποκριθούμε σωστά στις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά τις συγκυρίες.

Η οικονομία μας μετά την μεγάλη κρίση που αντιμετώπισε, έχει εισέλθει πλέον σε ρυθμούς θετικής ανάπτυξης, μεγαλύτερους όσων αρχικά προβλέπονταν. Νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες αναφύονται και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, ανταγωνιστική, διαχρονικά ελκυστική και εξωστρεφή.

Το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό και ελπιδοφόρο. Οι εξελίξεις που αφορούν τον τομέα του φυσικού αερίου είναι τώρα ακόμα πιο θετικές με τον εντοπισμό νέων μεγάλων ποσοτήτων υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε συνάψει σημαντικές συμφωνίες με τις χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα με την Αύγυπτο και το Ισραήλ, και αναμένουμε τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου αδειοδότησης για νέες έρευνες στα τεμάχια της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την ελπίδα ότι θα εντοπιστούν ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες.

Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι σχεδιασμοί μας για την αξιοποίηση των ποσοτήτων που έχουν ήδη εντοπιστεί. Γενικά, οι εξελίξεις είναι τέτοιες που έχουν δημιουργήσει νέους στόχους και προοπτικές ισχυροποιώντας το όραμα μας η Κύπρος να καταστεί ενεργειακό κέντρο στην περιοχή της Μεσογείου και κύρια πηγή τροφοδότησης της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Έχουμε πραγματικά μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια νέα καινούργια και περισσότερα υποσχόμενη σε όλους εποχή. Ευχή μας είναι σύντομα να μπορέσουμε με περηφάνια να σταθούμε και να πούμε ότι επιτέλους έχουμε υλοποιήσει το όραμα μας για ένα ευρωπαϊκό κράτος οικονομικά ισχυρό που σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών του – και Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων – ένα κράτος με επανενωμένους τους θεσμούς και το έδαφος του, απαλλαγμένο από την κατοχή και τον εποικισμό, ελεύθερο, δημοκρατικό και ασφαλές για όλους ανεξαιρέτα.

Για να το πετύχουμε όμως αυτό απαιτείται πραγματική ενότητα και συστράτευση στον κοινό αγώνα, απαιτείται να συνειδητοποιήσουμε ότι πάνω από τις κομματικές φιλοδοξίες, πάνω από τις όποιες σκοπιμότητες και τα όποια μικροσυμφέροντα υπάρχει το υπέρτατο που λέγεται πατρίδα. Είναι για αυτή την πατρίδα που έδωσαν τη ζωή τους οι ήρωες και οι μάρτυρες μας, τη θυσία των οποίων θα πρέπει να δικαιώσουμε συμπεριφερόμενοι όλοι υπεύθυνα και με μεγάλη προσήλωση στους στόχους που από κοινού έχουμε θέσει για απελευθέρωση και επανένωση του νησιού μας.

Κυρίες και Κύριοι,

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

Διατυπώνοντας στους στόχους και τις επιδιώξεις μας για την επίλυση του εθνικού μας θέματος, δεν διαφεύγει τότε της προσοχής και της στρατηγικής μας ο ρόλος της ομογένειας. Το πόσο πολύτιμος και σημαντικός είναι, έχει καταδειχθεί ειδικά σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και διαρκώς λόγω της συνεχούς εγρήγορσης και του ενδιαφέροντος των ομογενειακών οργανώσεων.

Ανεκτίμητη είναι πράγματι η συμβολή της όπου γης ομογένειας για τη λύτρωση και δικαίωση της μαρτυρικής μας πατρίδας, μέσω της προβολής των θέσεων μας και της επιρροής της στα σημαντικά κέντρα αποφάσεων.

Είμαστε πάντα ευγνώμονες για αυτή τη συστράτευση, η οποία στην δική σας περίπτωση είναι και καθοριστική όσον αφορά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων της Κύπρου με την Αυστραλία, αυτή τη μεγάλη χώρα που έχετε επιλέξει ως δεύτερη πατρίδα σας.

Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Αναστασιάδη, μαζί με την αναγνώριση και την εκτίμηση του συνόλου της Κυπριακής Πολιτείας για τον πολύτιμο ρόλο που διαδραματίζετε και την αγάπη σας προς την Κύπρο.

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στις εκδηλώσεις σας και την ευκαιρία να απευθυνθώ στην κυπριακή κοινότητα της Αδελαΐδας σε μια μέρα σημαντική όπως η σημερινή.

Εύχομαι σε σας και στις οικογένειες σας κάθε καλό.